



NS Nyhedsbrev

NSDAP/AO : PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

www.nsdapao.org

#1070

17.09.2023 (134)

Lederskab mellem nationalt fællesskab og elitisme

fra Michael Kühnen

VORES HITLER

Den 20. april 1945 var den sidste fødselsdag, som Føreren nåede at opleve. Riget var allerede ved at synke ned i ruiner, og stålringen af fjendtlige hære lukkede sig tættere og tættere dag for dag. I bunkeren i rigskancelliet blev Führerens liv mere og mere spøgelsesagtigt, hans fysiske helbred forværredes hurtigt, forræderi og fortvivlelse omgav ham, næsten alt håb var slukket, og statens og partiets organisme, som engang havde virket så urokkelig, viste tegn på opløsning. Men den stålsatte og ukuelige vilje hos den ensomme mand i bunkeren bevarede stadig en rest af liv og håb i det endnu ubesatte rigsområde - stadig døde soldaterne med hans navn på læberne, stadig drog de medlemmer af den ungdom, der bar hans navn, i kamp, stadig fortsatte den mægtige kamp. Og sådan skulle det forblive, indtil Tysklands hjerte, der slog i denne mand, stod stille, og riget brød sammen.

Men på tærsklen til denne sidste Führers fødselsdag talte Reichsministeren for folkelig oplysning og propaganda, Dr. Joseph Goebbels, som hvert år siden magtovertagelsen til det tyske folk i radioen om Adolf Hitler. Han talte, mens bomberne fra de kapitalistiske plutokratier i Vesten faldt på rigets hovedstad; han talte, mens soldaterne fra det kommunistiske Sovjetunionen stormede mod den nært forestående Østfront; han talte om Führerens genialitet og unikke personlighed! Og de millioner af mennesker ved radioerne, der lyttede og ventede

på et tegn på håb, oplevede, hvordan den mest loyale af de loyale, som snart skulle blive den sidste kansler i det døende rige, talte om sin urokkelige tro på Adolf Hitler. Også denne Dr. Goebbels kendte ingen udvej, men han kendte mytens magt, dens virkning på et folks følelsesliv.

Kun troen på Føreren, der måske som den eneste stadig vidste en vej til redning, som så ofte før i tilsyneladende håbløse situationer, holdt riget i gang. Og så længe Tyskland stadig kæmpede, så længe det ikke havde overgivet sig forsvarsløst til overmagten, var der en sidste lille chance for en forhandlingsløsning i øst eller vest, der kunne bevare friheden. Men selv hvis alt var tabt, hvis der ikke var nogen udvej, hvis friheden var tabt, så kunne og ville myten, denne jordskælvagtige kamp mod ødelæggelsen og den kommende, uundgåelige offerdød for Føreren, blive den afgørende kraft for genfødslen i en fjern fremtid. Reichspropagandaministeren, der kendte sit folks sjæl som ingen anden, vidste dette; det gav ham styrke og ro i sin fødselsdagstale. Og således sluttede han i lyset af en sejrende verden af fjender med heroisk trods med ordene: "*Og således forbliver Føreren for os det, han altid har været - vores Hitler!*"

Der er gået mere end fyrré år siden da. Våbnene er tavse. Men selv om krigen med bomber og kanoner blev afbrudt efter den tyske Wehrmachts kapitulation, fortsætter krigen med ophidsende propaganda den dag i dag. Og den er stadig først og fremmest rettet mod Adolf Hitler. Intet kunne bedre og kraftigere understrege Führerens rang, betydning, genialitet og magt end denne årtier lange hadkampagne mod en død mand; intet kunne bedre bevise sandheden i Hess' ord "***Tyskland er Hitler, som Hitler er Tyskland!***" end de spandevise af snavs, der hældes ud mod Føreren, født af en grænseløs frygt for grusomhedspropaganda, ved hjælp af hvilken den tyske stolthed for altid skal brydes og en national genfødsel forhindres.

Men myten fungerer. De frø, som Dr. Goebbels har sået, og det eksempel på offerdød, som Føreren har sat, bærer frugt. Den tyske genfødsel er begyndt! Og med den samme lidenskab, hvormed Tysklands fjender hader og frygter Føreren, tilbæder vi ham. I spærreild af løgne og agitation står vi oprejst og stolte og bekender os til ånden fra den mand, i hvem den tyske stoltheds, den tyske storheds og den tyske magts genfødsel en gang blev legemliggjort. Og inspireret af denne ånd vil vi vinde friheden og føre Führerens kamp til en sejrrig afslutning - selv om det tager århundreder. og derfor erklærer vi også, fulde af stolthed og uimponerede af al agitation og forfølgelse: Føreren forbliver for os, hvad han altid har været - VORES HITLER!

LEDERPRINCIP

Lignende forudsætninger og betingelser giver lignende konsekvenser; men sådanne forudsætninger og betingelser er aldrig identiske, og slet ikke deres konsekvenser - historien gentager sig ikke i nøjagtig samme form! Derfor stræber vi ikke efter en kopi af Det Tredje Rige, og vi lader os heller ikke imponere af en henvisning til fortidens påståede grusomheder:

Det Tredje Rige er en del af Tysklands historie, en periode i denne historie, som også er en af de mest glørværdige, og hvor der blev gjort et første imponerende forsøg på at realisere vores verdens- og livssyn. Men det var på ingen måde REALISERINGEN af den nye orden, men et tidsbegrænset magtpolitisk forsøg, der skal forstås ud fra tidens forudsætninger og betingelser, og som må følges op af yderligere forsøg, indtil målet er nået! Af tre grunde vil vores kamp ikke blot føre til et genoprettet Tredje Rige, men vil etablere et nyt, et Fjerde Rige:

Forudsætningerne og betingelserne for vores kamp har ændret sig meget. Det drager vi vores konsekvenser af. En idé og en bevægelse udvikler sig, lærer af sine fejltagelser og former fremtiden i stedet for altid at forsøge at kopiere sin egen fortid.

Nationalsocialismen er ikke længere kun en tysk national bevægelse, men en verdensomspændende, racemæssigt betinget revolutionær bevægelse.

Men frem for alt er vores kamp i dag ikke længere under en levende, usædvanlig personligheds faner, men udelukkende rettet mod ideen og dens magtpolitiske legemliggørelse - partiet!

Det sidste er også afgørende for vores holdning til lederprincippet: Vi mener, at det ikke er anonyme flertal, der skal bestemme, men at personlig autoritet og ansvar skal præge hele samfundslivet. Dette betyder imidlertid ikke, at idéen og bevægelsen skal overlades til en enkelt mands vilkårlighed og forfængelighed og hans luner, men det kendetegner blot partiets organisatoriske princip, som kun er forpligtet på idéen og lederne i det omfang, de til gengæld tjener og realiserer idéen. Ingen kan eller må gøre krav på det, der så naturligt tilkommer lederen på grund af hans ekstraordinære personlighed - person og idé er identisk! Med udgangspunkt heri realiserer vi Führerprincippet i vores fællesskab.

FESTEN

Det nationalsocialistiske parti er et livs- og åndsfællesskab for de mennesker, som er overbevist om vores verdensbillede, som i sig selv indser principperne for den nationalsocialistiske livsindstilling, som endelig forkynder dem og er parate til at adlyde dem for at gøre revolutionen mulig. På denne måde opstår der i partiets rækker en ny, nationalsocialistisk mennesketype med dens tre forskellige

manifestationer:

Arbejdstageren, der uselvisk arbejder mentalt eller fysisk for det nationale samfund på sin plads i overensstemmelse med sine tilbøjeligheder og evner;

den politiske soldat, der - i overensstemmelse med et heroisk menneskesyn - kæmper med al sin styrke og med risiko for og om nødvendigt ved at ofre sit liv for gennemførelsen af den nye orden og derefter beskytter den udadtil og indadtil;

og lederen, der bestemmer, hvilken retning der skal tages i dette arbejde og i denne kamp, og som derfor kan gøre krav på ubegrænset autoritet inden for sit ansvarsområde og i ideens tjeneste, men som også bærer et ubegrænset personligt ansvar for den.

Arbejderisme, soldaterisme og lederisme er således de etiske principper, som det nationalsocialistiske menneskesyn er baseret på, og som skal afspejles i partiets liv. Inden for partiet danner alle tre mennesketyper de organisationsformer, der passer til deres natur: Arbejderne danner som partikammerater medløberne, de politiske soldater som SA-krigere Sturmabteilung og lederne danner partiets politiske lederkorps. Det er på ingen måde forskellige kaster, tværtimod, den ene opstår af den anden: De partifæller, der viser evne og tilbøjelighed til en militant livsindstilling, danner Sturmabteilung, men ingen kan blive medlem af den, der ikke føler sig som medlem af det store fællesskab af fysisk eller psykisk kreative og opfører sig derefter! Der er ikke plads til udvandrede eventyrere og lejesoldater. De politiske soldater derimod, som viser evne og egnethed til ledelsesopgaver, bliver politiske ledere, men ingen kan være leder i vores parti, som ikke dagligt beviser, at han er parat til at kæmpe for vores sag med risiko for og om nødvendigt under opofrelse af sit liv! Frem for alt er der den lov, der forpligter alle: Det **fælles bedste går forud for egeninteresse!**

Derfor er vi alle - uanset om vi er partikammerater, SA-kæmpere eller politiske ledere - først og fremmest Volksgenossen og kammerater! Således udgør vi sammen organismen i vores nationalsocialistiske parti. Dette parti som helhed er indbegrebet af den organiserede livsvilje og dermed nationens politiske avantgardeorganisation. Det betyder, at det kæmper for at bane vejen for realiseringen af den Nye Orden, som hele det nationale samfund vil følge efter. Det gør den ved utrætteligt at opdrage folkets kammerater til at blive et fællesskab og ved at besejre modstanderne i kamp, hvorved den påtager sig rollen som åndelig og politisk leder og derefter realiserer sit program. Det sker ved at opstille en generel politisk linje, som samler de organiserede nationalsocialisters mangfoldige aktiviteter og retter hver enkelt af dem mod ét mål, så de kan koncentrere deres kræfter og nå det ene etapemål efter det andet. ALLE partimedlemmer er bundet til denne partilinje; uden en sådan linje, der forfølges

på en disciplineret måde, ville partiets kraft sprudle formålsløst, fragmentere og selv blive til en uforpligtende diskussionsklub. Da en generel politisk kamplinje, der er fastlagt af partiet, er afgørende for sejren, kan ingen partikammerat med en afvigende holdning være i orden med partiet: **Partiet har altid ret!**

Hun har ret i forhold til den simple partikammerat, i forhold til SA's politiske soldat, men hun har også ret i forhold til enhver politisk leder, op til og inklusive partilederen! Vi er alle kun medlemmer og redskaber for partiet på dets vej mod realiseringen af den nye orden. Kun på denne måde kan vi sejre. Der er ikke plads til "ledere", som vil placere sig selv ved siden af eller endog over partiet:

Lederprincippet er et organiserende princip for partiet, det er relateret til partiet og skal kun betragtes som en hjælp til dets kamp. Det er ikke partiet, der er lederens redskab, men lederen er ligesom alle andre partifæller partiets redskab, indtil partiet har opfyldt sin opgave!

LEDER UDSIGT

En korrekt udvælgelse af ledere er en forudsætning for, at lederprincippet kan fungere effektivt. Det skal fra starten sikres, at kun de mænd kan blive politiske ledere, som integrerer sig i partiet og underordner sig partiet, men det skal også fra starten sikres, at de er virkelige ledere med karakter og præstationer, som kreativt og med succes kan gennemføre partiets linje på deres ansvarsområde.

I en tid med kamp finder denne nødvendige udvælgelse af ledere ikke sted gennem teoretisk uddannelse og kurser, men direkte i den politiske kamp nedefra og op. Partiledelsen placerer ikke vilkårligt nogen partikammerater på politiske lederposter, men den, der føler sig egnet til en ledelsesopgave på et bestemt område OG viser vilje til at deltage i partiets kamp på en disciplineret måde, får mulighed for at bevise sit værd. Og så længe han ikke overtræder lydighedspligten, er det alene præstation og succes, der afgør, hvor længe han forbliver politisk leder, og hvor langt hans autoritet rækker!

Den, der kan samle ti mænd omkring sig, vil blive bekræftet som deres leder, den, der kan lede tusind mænd, skal gøre det, den, der kan erobre en landsby eller en by for os, vil få mulighed for at gøre det, og den, der opnår det samme med en Gau, vil også forblive dens leder. Dette princip gælder på alle niveauer, i alle opgaver og underafdelinger og helt op til partilederen!

På denne måde giver vores bevægelse hver enkelt kammerat frihed til at udvikle sig, til at bidrage fuldt ud til partiet med alle sine evner, og han modtager al den støtte, som partiet kan give ham. På denne måde udvikler vi virkelige ledere, som

vi kan erobre Tyskland med. En del af udvælgelsesprocessen er, at vores politiske ledere beviser sig selv under forfølgelse: En heroisk ledertype vokser op hos os, en mand, som har autoritet, som tager ansvar og bærer konsekvenserne, som leder sine mænd med et godt eksempel, og som ikke sender dem i ilden bagfra. Den ambitiøse kujon, den intrigante, den sjælløse apparatchik kan aldrig få fodfæste hos os, fordi han ikke kan opfylde de grundlæggende krav til en ledelsesopgave i vores rækker:

At erobre sit eget ansvarsområde og at vinde og fastholde følgere for det. Kun de virkelig bedste kan blive og forblive politiske ledere i vores land, og derfor giver partiet dem alle beføjelser ved hjælp af lederprincippet.



NS KAMPFRUF
KAMPFSCHRIFT DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI AUSLANDS- UND AUFGABORGANISATION

Der Kampf geht weiter!

TROTZ VERBOT NICHT TOT!



NS Nyhedsbrev
www.nsdapao.org
#1005 19.06.2022 (137)

NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA

Forreste rapport
Interview med Molly

Tredje del

NSK: Dine aktuelle projekter er tydeligvis filosofiske og kunstrettede.

Beskriv venligst din holdning til sådanne emners betydning for politik.

Molly: Jeg forsøger stadig at opdatere fotografieret, men jeg har mest koncentreret mig om Adolf Hitler og menneskeligheden - her (www.movingtheancient.com/truth.htm). Jeg er nået op på 21 sider nu, og jeg har så meget mere til lave. At studere Anden Verdenskrig er et absolut minefelt af information. Man søger oplysninger om én ting og finder to andre ting, som man skal undersøge. Det føles lidt som om man er arkæolog og graver dem begravede fortid frem. En fortid, som de helst ikke vil have, at den kommer frem i lyset. Vi kan takke internettet igen for den store strøm af




the NEW ORDER

Number 176 (2021) Founded 1973 April 26, 2022 (126)

The Fight Goes On!

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware entrepreneurs and racial kinemen fight side by side for the preservation.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His reasons are non-White immigration, culture dilution, and re-orientation.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battles, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind, every National Socialist must do his duty!

Hail Hitler!
Gerdard Lank



NSDAP/AO er verdens største Nationalsocialistisk propagandaleverandør!

Trykte og online tidsskrifter på mange sprog
 Hundredvis af bøger på mange sprog
 Hundredvis af hjemmesider på mange sprog



BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!
www.third-reich-books.com



NSDAP/AO
Fight Back!



nsdapao.org
Contact us to find out how YOU can help!